

Klaas A.D. Smelik,

**De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion**

Soesterberg: Aspekt, 2010

ISBN 9059114035

Vlaamse uitgave:

Gent: Academia Press, 2010

ISBN 9789038216430

206 blz.

Onder de naam 'De Protocollen van de Wijzen van Zion' waart al sinds het begin van de 20e eeuw een vervalst document door de wereld, bedoeld als bewijs dat er een Joods complot zou bestaan om de wereldheerschappij te verwerven. Hoewel het sinds lang duidelijk is dat het om een vervalsing gaat, steken de Protocollen tot in de huidige tijd de kop op, steeds weer in een andere, aangepaste vorm.

In ***De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion*** volgt **Prof. Klaas Smelik** het spoor terug. Over het ontstaan van de Protocollen, over de motieven van de makers en verspreiders, over de historische context en over de steeds wisselende politieke rol die de Protocollen spelen. Zijn relaas volgt de zeven levens van de Protocollen, van het Rusland voor de revolutie via het Derde Rijk en het Midden-Oosten tot in de New Age. Een verhaal dat leest als een trein op basis van gedegen onderzoek. Een overtuigend antwoord op de vraag waarom er nog steeds mensen zijn die beweren dat deze vervalste documenten echt zijn, en waarom zij worden geloofd.